



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1089

27.01.2024 (135)

Michael Kühnen

Η δεύτερη επανάσταση Τόμος Ι: Πίστη και αγώνας

Μέρος 2

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Ο κόσμος είναι κατάπληκτος:

35 χρόνια μετά την καταστροφή του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ, μετά από νέα κύματα επανεκπαίδευσης, μετά την απαγόρευση του NSDAP, υπάρχουν και πάλι νέοι στη Γερμανία που φορούν περιβραχιόνια σαν σβάστικα και εμφανίζονται με μαύρα ή καφέ πουκάμισα, μαύρα παντελόνια και γαλότσες:

- Νέοι μαχητές του **Μετώπου Δράσης των Εθνικοσοσιαλιστών**, Αμβούργο,
- **Antikomintern-Jugend**, Ανόβερο,
- **Εθνικό Επαναστατικό Εργατικό Μέτωπο**, Βρέμη ή της **Kampfgruppe Großdeutschland**, Φρανκφούρτη, για να αναφέρουμε μόνο μερικά ονόματα.

Ο καλός πολίτης εκπλήσσεται:

Πώς αυτοί οι νέοι "περίεργοι" ενθουσιάζονται με τον εθνικοσοσιαλισμό; Πρέπει να τα πάνε πολύ καλά; Ναι, οι νεαροί σύντροφοί μας πραγματικά τα πάνε πολύ καλά σε αυτό το σύστημα:

Σχεδόν όλοι τους προέρχονται από οικογένειες της εργατικής τάξης, είναι οι ίδιοι μαθητευόμενοι με λίγα χρήματα, δεν μπορούν να βρουν θέσεις μαθητείας, είναι άνεργοι ή απολύονται λόγω της συμπεριφοράς τους! Αλλά πάνω απ' όλα:

Δεν βλέπουν καμία πιθανότητα ανέλιξης σε ένα σύστημα όπου η καταγωγή και ο πλούτος μετράνε περισσότερο από τις επιδόσεις, όπου η χειρωνακτική εργασία χαίρει χαμηλής εκτίμησης και ένας μαθητής δημοτικού αντιμετωπίζεται σαν βρωμιάρης. Έχουν διαρκώς προβλήματα στο σπίτι τους και καταδιώκονται από την αστυνομία όταν φορούν τα χρώματα του κόμματός τους. Έχουν συλληφθεί συχνότερα σε ηλικία 16 ή 17 ετών από ό,τι ο μέσος φιλίστας σε όλη του τη ζωή. Και γιατί όλα αυτά; Τι απαντούν τα παιδιά όταν τα ρωτάς:

"Γιατί είστε εθνικοσοσιαλιστές; Τα πάτε μια χαρά".

Συχνά δεν έχουν την απάντηση:

Είναι εκεί με τις καρδιές τους, με τις νεανικές, φλογερές και πιστές καρδιές τους!

Θέλουν μια καλύτερη Γερμανία!

Θέλουν μια πατρίδα, όχι μια τεχνοκρατικά ελεγχόμενη, υλιστική τσιμεντένια έρημο!

Μπορεί να μην μπορείτε να το εκφράσετε με λόγια, αλλά αυτή είναι η λέξη-κλειδί:

ΣΠΙΤΙ!

Και υπάρχει και άλλο ένα:

ΜΙΣΩ!

Μίσος για τον αστικό, ψεύτικο κόσμο που τους κλέβει το μέλλον!

Μίσος για τους κρατικούς προστάτες που κυνηγούν δεκαεξάχρονους στους δρόμους των μεγάλων γερμανικών πόλεων!

Μίσος για τους εχθρούς και τους προδότες που εκμεταλλεύονται τη Γερμανία σαν ξένη αποικία, επειδή δεν μπορούν να νιώσουν Γερμανοί!

Δεν καταλαβαίνουν ότι οι κομμουνιστές έχουν ανόητη ελευθερία σε αυτό το κράτος και ότι οι ίδιοι διώκονται. Δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα σ' αυτή τη

δημοκρατία των λεφτοσακούλων - γι' αυτό είναι εθνικοσοσιαλιστές!

Και υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι. Και αυτοί υποτίθεται ότι τα πάνε πολύ καλά σε αυτό
το σύστημα
:

Λαμβάνουν μειωμένους μισθούς επειδή υπηρέτησαν στη Waffen-SS, βασανίστηκαν από τους στρατιώτες κατοχής επειδή ήταν στελέχη του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος. Η υγεία τους καταστράφηκε από τα παγωμένα απόβλητα των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας της Σιβηρίας ή από τις πρακτικές βασανιστηρίων των δυτικών στρατοπέδων αναμόρφωσης! Επί δεκαετίες έπρεπε να ακούνε να γελοιοποιούνται, να χλευάζονται και να διώκονται όλα όσα πίστευαν στα νιάτα τους, όλα όσα πολέμησαν και υπέφεραν, όλα όσα πέθαναν οι φίλοι και οι σύντροφοί τους. Βρίσκονται στην πλευρά των ηττημένων της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά παρέμειναν πιστοί και τώρα επιτέλους -δεν είχαν τολμήσει να ελπίζουν- μια νέα γενιά βγαίνει μπροστά και παίρνει τις παλιές σημαίες στα χέρια της. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι η Γερμανία να είναι και πάλι ελεύθερη! Γι' αυτό βρίσκονται εκεί: οι πιστοί, οι παλιοί μαχητές. Παρέμειναν αυτό που ήταν πάντα.

Αλλά τι ενδιαφέρουν τον μέσο πολίτη όλα αυτά; Νομίζει ότι είμαστε ελεύθεροι επειδή δεν είχε ποτέ μια διαφορετική σκέψη και επομένως δεν γνωρίζει την αντίδραση σε αυτήν. Δεν μπορεί να φανταστεί πώς είναι να έρχεται η αστυνομία τουλάχιστον μια φορά το μήνα να ψάχνει το σπίτι σου - τις περισσότερες φορές ακόμα χωρίς ένταλμα, για να ψάξει για αφίσες με σβάστικα. Νομίζει ότι ζει σε μια δημοκρατία επειδή βλέπει τόσες πολλές πολιτικές ομάδες στους δρόμους και δεν αντιλαμβάνεται ότι λείπει η πιο σημαντική, η οποία κάποτε ενσάρκωνε τη γερμανική ουσία για 12 χρόνια και τώρα βρίσκεται θαμμένη κάτω από ένα βουνό ψέματα. Δεν βλέπει ότι οργανώσεις όπως το ANS, που δεν απαγορεύονται, ωστόσο παρεμποδίζονται και τρομοκρατούνται συνεχώς, μέχρι να φτάσουν τελικά σε έκρηξη, όπως στις 22.7.78, όταν οι καταγιριστές του ANS κράτησαν ένα χώρο συγκέντρωσης για σαράντα λεπτά ενάντια σε εκατό αστυνομικούς! Δεν τα βλέπει όλα αυτά, ο δυτικογερμανός Μισέλ, δεν τον νοιάζει και όμως:

Και αυτός αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό φαίνεται στην αυξανόμενη απογοήτευση από τα πολιτικά κόμματα, στη διόγκωση των πρωτοβουλιών των πολιτών και των κινημάτων διαμαρτυρίας, στην πτώση της συμμετοχής των ψηφοφόρων. Μια εποχή φτάνει στο τέλος της, οι μηχανισμοί επίλυσης του καπιταλιστικού συστήματος αποτυγχάνουν, ο κομμουνισμός προσφέρει μόνο μια ισχυρή εναλλακτική λύση χωρίς απήχηση. Χρειάζεται κάτι καινούργιο για να ικανοποιηθεί η κρυφή λαχτάρα αυτού του, κατά βάση ρομαντικού, λαού. Ένα επαναστατικό κίνημα που σέβεται τον άνθρωπο ως άνθρωπο και τον εντάσσει ως σύντροφο του λαού στο ρεύμα εκατομμυρίων ομοϊδεατών που αγωνίζονται από κοινού για έναν μεγάλο στόχο!

Ένα κίνημα στο οποίο δεν υπάρχουν πλέον προνόμια γέννησης ή ιδιότητας, αλλά μόνο Γερμανοί που - ο καθένας στη θέση του - συμβάλλουν κάτι στην επιτυχία του συνόλου. Μια εθνική κοινότητα στην οποία κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος και μοναχικός, η οποία καταργεί την οδυνηρή αντίθεση μεταξύ ατόμου και κοινότητας. Χρειάζεται ένα κίνημα που να αγωνίζεται για αυτό που οι άλλοι λαοί έχουν από καιρό θεωρήσει δεδομένο:

Να ενώσει όλους τους ανθρώπους με το ίδιο αίμα, την ίδια γλώσσα, τον ίδιο πολιτισμό και την ίδια ιστορία σε μια αυτοκρατορία. Υπάρχει μόνο ένα κίνημα στη γερμανική ιστορία που πέτυχε όλα αυτά: ο **εθνικοσοσιαλισμός!**

Και υπάρχει μόνο μία ομάδα στη Γερμανία που έχει ξεκάθαρα και ανόθευτα αυτόν τον στόχο:

Το Γερμανικό Κίνημα Ελευθερίας, οι εθνικοσοσιαλιστές της νέας γενιάς!

Είμαστε **εθνικιστές** γιατί απαιτούμε για τη Γερμανία αυτό που είναι αυτονόητο για όλους τους άλλους λαούς της Ευρώπης! Αυτοδιάθεση και ελευθερία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά! Είμαστε εθνικιστές επειδή δεν μας αρέσει το γεγονός ότι εξαρτόμαστε οικονομικά από ξένες δυνάμεις που μόλις πριν από λίγες δεκαετίες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να καταστρέψουν τη Γερμανία- επειδή δεν μας αρέσει το γεγονός ότι οι δυνάμεις αυτές εξακολουθούν να έχουν χιλιάδες στρατιώτες κατοχής τοποθετημένους στο έδαφός μας, ότι ο στρατός μας δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει το δικό του γενικό επιτελείο και υπάγεται άμεσα στο NATO, επειδή δεν μας αρέσει το γεγονός ότι εκατομμύρια και εκατομμύρια πληρώνονται από τους γερμανικούς φόρους σε ξένα κράτη, ότι πληρώσαμε για τους πολέμους του εβραϊκού κράτους καθώς και για τον πόλεμο του Βιετνάμ, τις θηριωδίες των μαύρων τρομοκρατών και τις χρυσές μπανιέρες των αφρικανικών φυλετικών ηγετών. Είμαστε εθνικιστές επειδή πιστεύουμε ότι η πολιτική μας δύναμη στον κόσμο πρέπει να αντιστοιχεί στην οικονομική μας δύναμη- επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι η Γερμανία πρέπει να είναι μια παγκόσμια δύναμη για να συνεχίσει να εκπληρώνει το καθήκον της στην παγκόσμια ιστορία:

Να γίνουμε φρουροί της Ανατολής και αιχμές του λευκού κόσμου!

Είμαστε **σοσιαλιστές** επειδή είμαστε ενάντια στην ιδέα ότι η μόρφωση και οι διασυνδέσεις είναι το παν, η ικανότητα και η εργατικότητα τίποτα- ότι ο ένας είναι ένας πολύ σεβαστός καθηγητής και ο άλλος ένας γελοιοποιημένος σκουπιδιάρης, αν και ο σκουπιδιάρης μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερα και να είναι πιο χρήσιμος στην κοινότητα από τον καθηγητή που βάζει μαρξιστικές φράσεις στα κεφάλια υποαπασχολούμενων, βαριεστημένων, αριστερών φοιτητών - αστών. Είμαστε σοσιαλιστές επειδή θεωρούμε ότι είναι καταστροφικό ένα όλο και μικρότερο τμήμα του πληθυσμού να έχει την πλήρη

εξουσία πάνω στην οικονομία, εκτός αν αυτή βρίσκεται ήδη σε ξένα χέρια. Είμαστε σοσιαλιστές γιατί πιστεύουμε ότι η οικονομία πρέπει να υπακούει στην πολιτική και όχι η πολιτική στην οικονομία, όπως συμβαίνει σήμερα. Είμαστε σοσιαλιστές επειδή οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί του φιλελεύθερου καπιταλισμού αποτυγχάνουν και η εξουσία διάθεσης των μέσων παραγωγής δεν ανήκει στα χέρια ιδιωτών. Ο οικονομικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για να διορθωθούν οι τραγελαφικές εκτροπές του πρόσφατου παρελθόντος. Είμαστε σοσιαλιστές επειδή βλέπουμε ότι η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια και όλοι διαισθάνονται ότι αυτή η τάση συνεχίζεται:

Πρέπει να υπάρξει μια θεμελιώδης αλλαγή! Η καπιταλιστική εποχή φτάνει στο τέλος της- αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ανίκανη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του μέλλοντος. Ο κομμουνισμός παραμονεύει μακριά στα ανατολικά, έτοιμος να παίξει τον σωτήρα με λαμπερές φράσεις. Αλλά περιέχει μόνο σκλαβιά και ακόμα μεγαλύτερη διαφθορά, κακοδιαχείριση και ταξική κυριαρχία. Σε αυτή την εξέλιξη, ο γερμανικός λαός κινδυνεύει να συντριβεί. Είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν οι εναπομείνασες δυνάμεις αυτού του λαού, να ομαδοποιηθούν και να κατευθυνθούν προς ένα στόχο:

Η εθνική και κοινωνική απελευθέρωση της Γερμανίας!

Ήδη σήμερα, εμείς οι Εθνικοσοσιαλιστές μοιραζόμαστε το αίσθημα της δυσαρέσκειας με ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αυτός ο στρατός των δυσαρεστημένων είναι η ομάδα-στόχος μας. Αλλά πώς μπορούμε να τους καταστήσουμε σαφές ότι όχι μόνο αυτό το σύστημα τους λέει ψέματα, αλλά ότι οι εκκλησίες, οι αιρέσεις, τα συνδικάτα και τα κινήματα διαμαρτυρίας προσφέρουν επίσης μόνο εικονικές λύσεις, ότι οι δυνάμεις της επανάστασης βαλτώνουν επειδή δεν αναγνωρίζουν πού ανήκουν; Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν βλέπει τον εαυτό του ως ένα άκαμπο, δογματικό κόμμα- είναι ένα ζωντανό κίνημα, μια δεξαμενή των καλύτερων ενεργειών ενός ολόκληρου λαού. Είναι πολύπλευρος όπως αυτός ο λαός και απευθύνεται εξίσου σε όλα τα στρώματα και τις ομάδες αυτού του λαού. Ο εθνικοσοσιαλισμός καταργεί τα αντικρουόμενα συμφέροντα των αντιμαχόμενων κομμάτων, ενσωματώνοντάς τα όλα στον κρατικό και εθνικό οργανισμό, ο οποίος διαπνέεται από μία θέληση, έναν στόχο!

Το κίνημά μας μεταδίδει τη γνώση του να είσαι μέρος μιας κοινότητας - ασφαλής - και στη συνέχεια προσπαθεί να βρει τις κατάλληλες λύσεις σε αυτό το έδαφος. Αλλά δεν είναι οι λύσεις που είναι καθοριστικές, αλλά αυτή η ιδέα της Volksgemeinschaft. Δεν προσφέρουμε συνταγές, δεν είμαστε θαυματουργοί θεραπευτές, είμαστε Γερμανοί που αγαπούν την πατρίδα και γνωρίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι αδύνατο για έναν λαό που είναι ευτυχισμένος και ενωμένος στον εαυτό του, ότι εδώ βρίσκεται το κλειδί για να κυριαρχήσει το μέλλον. Όλες οι άλλες ομάδες διαμορφώνουν σοφιστικά προγράμματα, προσπαθούν να λύσουν

επιμέρους προβλήματα και χάνουν τον χρόνο τους με μπαλώματα! Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι η θέληση ενός λαού να επιβιώσει. Η εναλλακτική λύση είναι: **εθνικοσοσιαλισμός ή καταστροφή!**

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που βασικά συμφωνούν μαζί μας, αλλά η έμφυτη αδράνεια και η δειλία τους τους κάνει να βρίσκουν συνεχώς νέες δικαιολογίες. Λένε

:

"Είστε πολύ λίγοι και έχετε τους πάντες εναντίον σας".

Λέμε ότι υπάρχει μια κακή αρχή:

"Εκατομμύρια χίπηδες δεν μπορεί να κάνουν λάθος, γι' αυτό απαιτούμε ψείρες στο κεφάλι!"

Και υπάρχει μια καλή αρχή:

"Αν αγαπάτε τη Γερμανία, δεσμευτείτε στο γερμανικό κίνημα για την ελευθερία και μετά θα σκεφτούμε μαζί πώς μπορούμε να νικήσουμε".

Το ένα είναι το άνετο μονοπάτι προς την παράδοση, το άλλο το απότομο μονοπάτι που οδηγεί στον αγώνα, για την έκβαση του οποίου δεν γνωρίζουμε τίποτα. Η απόφαση είναι πάντα μεταξύ ενεργών μειονοτήτων, η ιστορία μας το δείχνει αυτό. Είμαστε μια τέτοια μειονότητα, αλλά είμαστε καλά οργανωμένοι, πρόθυμοι να κάνουμε θυσίες και ξέρουμε ότι μια μέρα ο λαός θα σταθεί πίσω μας, όπως ακριβώς στάθηκε πίσω από τον Αδόλφο Χίτλερ. Ένα κίνημα αναπτύσσεται μέσα από τις διώξεις, το παρατηρούμε αυτό στον εαυτό μας κάθε μέρα και γι' αυτό δεν φοβάμαι τη νίκη! Τότε πολλοί μας λένε:

"Απλώς μιμείστε ένα νεκρό παρελθόν. Ο εθνικοσοσιαλισμός χάθηκε ανεπιστρεπτί το 1945".

Κάτι που εμπνέει και ενδυναμώνει τόσους πολλούς νέους ανθρώπους να κάνουν την υπέρτατη θυσία δεν έχει πεθάνει! Οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Βεβαίως:

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με την ίδια ακριβώς μορφή. Δεν είναι όμως αυτό που μας απασχολεί- δεν είναι οι μορφές του κράτους και τα οργανωτικά ονόματα που μας συγκινούν, αλλά τα θεμέλια, οι ιδέες του Τρίτου Ράιχ, οι οποίες είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ. Ποτέ άλλοτε ένα κίνημα που συντρίφθηκε με βία και τρομοκρατία δεν ήταν τόσο σωστό εκ των υστέρων όσο ο εθνικοσοσιαλισμός:

- ≠ εθνικοσοσιαλισμός προειδοποιούσε κατά του εκφυλισμού και των ξένων μεταναστών - σήμερα σχεδόν όλα τα κράτη του λευκού κόσμου έχουν φυλετικά

προβλήματα! Και στη Γερμανία υψώνονται προειδοποιητικές φωνές όταν γίνεται λόγος για τη δεύτερη γενιά ξένων εργατών, το προλεταριάτο του μέλλοντος.

- ≠ εθνικοσοσιαλισμός προειδοποιούσε για τη δύναμη του παγκόσμιου εβραϊσμού - σήμερα ο σιωνισμός ελέγχει σχεδόν όλες τις δυτικές κυβερνήσεις. Τουλάχιστον η αμερικανική και η δυτικογερμανική κυβέρνηση χορεύουν εντελώς στο ρυθμό της Wall Street και της Ιερουσαλήμ!

- ≠ εθνικοσοσιαλισμός προειδοποιούσε για την έλλειψη χώρου, η οποία θα οδηγούσε στην εξαφάνιση αν δεν υπήρχε αρκετός ζωτικός χώρος - σήμερα η μείωση των γεννήσεων έχει πάρει τόσο απειλητική μορφή που ακόμη και οι δημοκράτες φλερτάρουν με ιδέες για μέτρα αύξησης των γεννήσεων, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο χάπι αλλά στην έλλειψη χώρου για 80 εκατομμύρια Γερμανούς. Γνωρίζουμε από τη βιολογία ότι ο υπερβολικός υπερπληθυσμός στα ζώα οδηγεί σε συλλογική αυτοκτονία ή σε παύση των γεννήσεων, αλλά αρνούμαστε να αντλήσουμε τις συνέπειες για τους ανθρώπους!

- ≠ εθνικοσοσιαλισμός εφάρμοσε ευγονικά μέτρα για τη βελτίωση της γενετικής σύνθεσης - σήμερα οι επιστήμονες προειδοποιούν κατά της ελεύθερης και ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής, καθώς αυτή θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη γενετική σύνθεση της ανθρωπότητας τα επόμενα χίλια χρόνια: Η ανθρωπότητα θα γίνει ηλίθια!

- ≠ εθνικοσοσιαλισμός πραγματοποίησε τη Volksgemeinschaft - σήμερα ακόμη και οι δημοκράτες, που κατά τα άλλα είναι τόσο καταστροφικοί για την κοινότητα, καταφεύγουν σε αυτή τη λύση. Ωστόσο, μιλούν για κοινωνική εταιρική σχέση και ελπίζουν ότι αυτή θα βοηθήσει στο σημερινό σύστημα, όπως ακριβώς έκανε κάποτε στο Τρίτο Ράιχ. Ξεχνούν, ωστόσο, ότι τέτοιες εκκλήσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο σε υγιή κράτη.

- ≠ εθνικοσοσιαλισμός ήθελε την ελευθερία από τις ξένες χώρες, την οικονομική αυτονομία - σήμερα οι άνθρωποι γκρινιάζουν για την πλήρη εξάρτησή τους από την παγκόσμια οικονομία και την κατηγορούν για την οικονομική κρίση.

Ο εθνικοσοσιαλισμός υλοποίησε την τάξη, την καθαριότητα και την πειθαρχία - σήμερα οι άνθρωποι παραπονιούνται για την ακυβερνησία των δυτικών δημοκρατιών και την αύξηση της εγκληματικότητας. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε σελίδες ολόκληρες, αλλά τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν αρκούν. Θέλουμε να βγούμε από το τέλμα, γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν **ΕΘΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ!**



NS KAMPFRUF
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Number 128 Copyright 1979 26 April 2017 2306

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, sie ist in der hochentwickelt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Völkerverehrung, Verfolgung und Verleumdung haben nicht abgenommen, die Kräfte der gesamten Welt werden hoch gehalten. Führer Adolf Hitler ist zurück.“

Alle Nationalsozialisten sind wieder aktiv. Die Völkerverehrung, die Massenarbeit, die Verfolgung und die Verleumdung werden wieder aktiv. Die Kräfte der gesamten Welt werden hoch gehalten. Führer Adolf Hitler ist zurück.

Die nationalsozialistische Bewegung ist wieder da, sie ist in der hochentwickelt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Völkerverehrung, Verfolgung und Verleumdung haben nicht abgenommen, die Kräfte der gesamten Welt werden hoch gehalten. Führer Adolf Hitler ist zurück.“

Hitler Hitler
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπέρλερ της Λύγκσπότερτς (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο παρανοϊκό πληροφόρηση. Αναζητάς πληροφορίες για ένα πρόγραμμα και βρισκόμαστε αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να ικανοποιήσουν. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόντων. Ένα παρόντων που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Copyright 1979 April 26, 2017 2326

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware Europeans and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and race-mixing.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hitler Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!